



## Lesidee Poëzieweek 2017

### *Stripgedicht*

In het kader van de Poëzieweek 2017 – 26 januari t/m 1 februari – biedt Kunstgebouw u deze les aan. De leerlingen tekenen en schrijven verder aan een stripgedicht van Ellen van Helden en Niels de Hoog. Het stripgedicht gaat over Adriaan het herenhuis dat wil verhuizen. De les is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 6. Het thema van de Poëzieweek 2017 is humor. Op de [site van de Poëzieweek](#) vindt u nog meer lesideeën.

Lesinhoud: De leerlingen maken een tekening van het stripgedicht af.  
En ze maken de laatste strofe van het stripgedicht af.

Tijd: 60 minuten

Nodig: Zwarte pennen, schrijfpapier, voor alle leerlingen een kopie van werkblad 1 en 2.

#### **Inleiding**

Deel werkblad 1 uit en lees met de leerlingen het incomplete stripgedicht Verhuizen. Het gaat over een herenhuis dat wil verhuizen. Het stripgedicht is nog niet af. De tekening bij de derde strofe is niet ingevuld en de tekst van de laatste strofe ontbreekt.

#### **Opdracht 1: tekening afmaken**

Deel werkblad 2 uit. Dit is een uitvergroting van de tekening bij strofe drie. De leerlingen verzinnen hoe het huis er van binnen uit ziet. Ze tekenen dit met een zwarte pen.

#### **Opdracht 2: gedicht afmaken**

Pak werkblad 1 er weer bij. De leerlingen maken de laatste strofe van het stripgedicht in vijf regels af. Deze strofe moet net zo rijmen als de rest van het gedicht.

*Tip: Bespreek met de leerlingen welke regels van het gedicht op elkaar rijmen (A-B-A-C-C).*

#### **Afsluiting**

Lees het complete stripgedicht Verhuizen voor (bijlage 3). Praat over de afloop van het gedicht. Wat vinden de leerlingen daarvan? Hebben ze zelf aan deze afloop gedacht?

*Deze les komt uit het lespakket Parlotura van Kunst Centraal en Kunstgebouw, in samenwerking met Ellen van Helden en Niels de Hoog.*

## Werkblad 1 | Stripgedicht Verhuizen (incompleet)



Adriaan, het herenhuis  
Heeft een vreselijk saai leven  
Komt er nooit uit, is altijd thuis  
Nu heeft ie zonet bedacht  
Dat hij genoeg heeft van de gracht.



Droomt hardop van een nieuwe plek  
In het park of aan een plas  
Of op de hei, ook lang niet gek  
Maar hoe moet Adriaan erheen?  
Huizen verhuizen steen voor steen.



Het huis begint te kibbelen  
Want Woonkamer wil echt niet weg  
Keuken gaat tegenstribbelen  
Ook Slaapkamer blijft liever staan  
Te lui om ergens heen te gaan.



## Werkblad 2 | Tekening afmaken

Het huis begint te kibbelen  
Want Woonkamer wil echt niet weg  
Keuken gaat tegenstribbelen  
Ook Slaapkamer blijft liever staan  
Te lui om ergens heen te gaan.



## Bijlage 3 | Stripgedicht Verhuizen (compleet)



Adriaan, het herenhuis  
Heeft een vreselijk saai leven  
Komt er nooit uit, is altijd thuis  
Nu heeft ie zonet bedacht  
Dat hij genoeg heeft van de gracht.



Droomt hardop van een nieuwe plek  
In het park of aan een plas  
Of op de hei, ook lang niet gek  
Maar hoe moet Adriaan erheen?  
Huizen verhuizen steen voor steen.



Het huis begint te kibbelen  
Want Woonkamer wil echt niet weg  
Keuken gaat tegenstribbelen  
Ook Slaapkamer blijft liever staan  
Te lui om ergens heen te gaan.



Maar Zolder wil best naar benee  
En Kelder wel naar boven  
Badkamer ruilt graag met W.C.  
En zo lost Adriaan het op  
Bekijkt de gracht nu op de kop.